



**Κος ΣΑΡΑΓΚΑΣ :**

Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριοι Δήμαρχοι, Δήμαρχοι του νησιού μας και Δήμαρχοι που τιμούν σήμερα από άλλα μέρη αυτό το Συνέδριο, κύριε Πρόεδρε της Διεθνούς Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, καταρχήν σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Νομάρχη μας Παύλου Βογιατζή, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας γιατί εχθές μεν είχαμε Νομαρχιακό Συμβούλιο, σήμερα δεν είχε πτήση ημέρα Παρασκευή από Μυτιλήνη, είχανε προγραμματίσει με ένα μικρό αεροπλανάκι της Αερολέσχης να έρθουν, αλλά δυστυχώς ο καιρός δεν τους επέτρεψε να είναι κοντά μας. Ζητά συγνώμη από όλους και εκφράζει τη λύπη του που δεν μπορεί να είναι ανάμεσά μας.

Ευχαριστούμε θερμά την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου, που επέλεξε τη Λήμνο για να διεξαχθεί αυτό το Συνέδριο για τον οινοτουρισμό. Η επιλογή του νησιού μας σίγουρα είναι μία σωστή επιλογή, ως άλλωστε αναφέρετε κι εσείς κύριε Πρόεδρε στην επιστολή σας, διότι η Λήμνος διαθέτει πολλά από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας δρόμος του κρασιού, δηλαδή παράδοση μεγάλη, παραγωγή στο κρασί, μεγάλη ιστορική, αρχαιολογική, πολιτιστική κληρονομιά, πλούσια τοπική γαστρονομία, ικανοποιητικές ξενοδοχειακές μονάδες.

Σας καλωσορίζουμε στη Λήμνο μας, το νησί του Ηφαίστου. Την Ανεμόεσσα, Πυρόεσσα ή Αμιχθαλόεσσα, όπως την αναφέρει πολλές φορές ο Όμηρος, ο οποίος φαίνεται έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για τη Λήμνο, την αποκαλούσε και 'ομορφοκτισμένη πόλη, γαίαων απασέων φιλτάτη'. Επίσης και 'ομορφοκτισμένη πόλη', 'ευκτίμενον πτολίεθρον' την αναφέρει σε πολλές περιπτώσεις.

Σε διάφορες εποχές η Λήμνος αναφέρεται και με άλλα ονόματα. Ο περίφημος γιατρός της αρχαιότητας Γαληνός και ο γεωγράφος Πτολεμαίος την αναφέρουν ως 'Δίπολη' από τις δύο αρχαίες πόλεις που υπήρχαν, τη Μύρινα και την Ηφαιστεία. Πιο παλιά η Λήμνος αναφερόταν και με το όνομα Βουλκάνια. Ονομάστηκε και Υψιπύλεια, από τη μυθική βασίλισσα Υψιπύλη. Ο

Απολλώνιος είχε δώσει το όνομα Συντιής από τους πρώτους κατοίκους, τους Σύντιες. Την εποχή δε της φραγκοκρατίας, η Λήμνος ονομάζεται Σταλιμένη.

Στους βαλκανικούς πολέμους, όπως και στους δύο παγκοσμίους πολέμους, η Λήμνος έπαιξε σπουδαιότατο ρόλο λόγω της σπουδαίας γεωστρατηγικής θέσης και του φυσικού κόλπου του Μούδρου, ο οποίος ήταν στρατηγικός λιμένας σε όλους αυτούς τους πολέμους.

Το νησί μας, παρότι δεν διαθέτει δάση, έχει όμως πολύ εύφορα εδάφη. Είναι το πρώτο νησί στην Ελλάδα σε ποσοστό πεδιάδων και το όγδοο σε έκταση μαζί με τη Σάμο. Παράγει πλούσια προϊόντα, όπως είναι το σιτάρι, με ονομασία ΠΟΠ, το τυρί Καλαθάκη, ομοίως ΠΟΠ, περίφημο μέλι, το θυμαρίσιο μας μέλι και βέβαια το μοσχάτο μας κρασί, που όσοι κι αν δοκίμασαν, το οποίο εμείς βέβαια φέραμε από την Αλεξάνδρεια, εδώ όμως φαίνεται η γη μας είναι πιο εύφορη και εδώ πήρε άλλα αρώματα, το οποίο όσες φορές κι αν δοκίμασαν σε άλλα μέρη – εσείς βέβαια είστε ειδικοί, θα το ξέρετε καλύτερα, εγώ γενικά το λέω – δεν μπόρεσαν να επιτύχουν αυτά τα αρώματα.

Η Λήμνος σήμερα έχει 32 χωριά και κατοικείται περίπου από 17.000 κατοίκους, ενώ παλαιότερα είχαμε 32.000 κατοίκους. Δυστυχώς, η μετανάστευση έφερε πάρα πολύ κόσμο, αρκεί να σας πω ότι μία ολόκληρη Λήμνος βρίσκεται στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, εύχομαι να σας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσετε τα όμορφα χωριά μας με τις καταπληκτικές παραλίες τους. Επίσης, να επισκεφτείτε τους σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι η Πολιόχνη, η οποία έχει πλέον αποδειχθεί ότι είναι το πρώτο κοινοβούλιο που λειτούργησε ποτέ σε ολόκληρη την Ευρώπη, προ 4.000 ετών.

Επίσης, υπάρχουν τα Καβείρια και η Ηφαιστεία, με το περίφημο θέατρο που εμφανίστηκε τώρα τελευταία. Εύχομαι η παραμονή σας εδώ να είναι ευχάριστη και να αποτελέσει την απαρχή και για άλλες επισκέψεις σας. Καλή επιτυχία στο Συνεδριό σας.